



rubriek over familie- en boerderijenamen door Henk Harmsen  
suggesties en aanvullingen 0543-472 603

## Veenstra

♦ Wie kan informatie verschaffen over de familie Veenstra? De stamboom begint bij Fokke Abes, rond 1770 geboren, gehuwd met Sjieucke Popkes, geboren 29 februari 1776 in Westergeest. Voor zover bekend hadden ze drie kinderen: Popke (1802), Antje (1804) en Fokje (1807). Een zoon van Popke Veenstra en Wietske Slotema is Pieter Veenstra, geboren 16 maart 1899 in Winterswijk en getrouwd met Boukje de Vries, geboren 18 november 1898 in Doezum. Uit dit gezin zijn drie kinderen bekend: Tietje (Marum 1924), Wietske (Barneveld 1927) en Popke Sjoerd (Barneveld 1928). Wie weet er meer van om het stamboomonderzoek weer op gang te brengen?

♦ Wie kent de geboortedatum en ouders van de verzetvrouw ('Tante') Riek Rietberg-Kuipers uit Winterswijk?

ENTIE

gezelliger in de  
Piet Zoomers!

OMERS  
an mode

betinchem, telefoon (0314) 32 61 55.

# Evers: van Grietherbusch naar Bergh

's-HEERENBERG - De familienaam Evers kwam bij de volkstelling van 1947 van Gelderland in de gemeente Bergh het meest voor: bij negentig personen. Gevolgd door Westervoort met 59 naamdragers, Didam met 51, Wehl 34, Gendringen 32 en Zevenaar 29. In totaal vinden we in 1947 dertig procent van de Nederlandse Eversen in Gelderland.

Een vroege huwelijksvermelding is die van Aelbert Evers en Garrtje Lusink, weduwe van Willem ter Stroet, in 1775 in Drempt. De vader van Aelbert heet Evert Aelbers en daaraan zien we al dat Evers een patronymium is (Evert-zoon), afgeleid van de voornaam Evert. Dit blijkt uit het huwelijk in Doetinchem in 1780 van Derk Evers, zoon van wijlen Evert Derksen uit Zelhem met Janna Geesink. Eind achttiende eeuw kwam langzaam de vaste achternaam in zwang. Dat blijkt wel uit de merkwaardige vermelding in Drempt in 1771 van het huwelijk van Toon Evers met Berendina Evers: zijn vader heet Berent Evers, haar vader Evert Aelbers.

## Emmerich

Volgens Heinz Evers van de Geschichtsverein Emmerich, wiens voorouders uit Grietherbusch komen, komt de vorm Evers in Noord-Duitsland veel voor, terwijl in Zuid-Duitsland de vorm Ebers overheerst, naar de Germaanse voornaam Eberhard (sterk als een everzwijn). In het wapen van verschillende Duitse Evers-families komt dan ook het everzwijn voor.

Dat het een patronymium betreft, houdt ook in dat men bij de gevonden naamdragers lang niet altijd bij een gezamenlijke voorvader uitkomt, of het moet Adam zijn.

In Emmerik woonde in 1407 al ene Hendrik Ewertsoin en daar komt de naam Evers nog veel voor, met als bijnaam 'poet'. In de zeventiende eeuw waren Gerrit, Claes en Symon Everts leden van



♦ Het pand van grenscafé Evers (nu de Peer) in 's-Heerenberg diende voor 1894 een tijd lang gedeeltelijk als marechausseekazerne. (Foto Marechaussee Museum Buren)

het Emmerikse schippersgilde. De Eversen hadden in deze eeuw een huis aan de Groszen Löwen in deze Rijnsstad, genaamd 't Hoppelpeerd.

Een deel van de Berghse Eversen stamt af van Henricus, die in 1796 in Bielen werd geboren als zoon van Gerhard Evers en diens nicht Johanna Margaretha Evers, beiden afkomstig uit Grietherbusch. Henricus ofwel Hendrik trouwde in 1827 ook in Grietherbusch met Hendrica Berendsen. Zij was in 1800 in Azewijn geboren als dochter van Albertus Berendsen

en Reiniera Hooijman. Het echtpaar vestigde zich in 's-Heerenberg, waar Hendrik tapper werd in het pand waar later sigarenmagazijn Hof was. In 1828 werd het eerste kind geboren: dochter Johanna Reïnira; ze trouwde in 1862 met Jan Garben in Stokkum en voor haar huwelijk was zij 'meu' in de kostschool van Bastiaan Kouwenberg in 's-Heerenberg.

## De Peer

Wihelmus (geboren 1836) volgt zijn vader op als tapper. Hij

trouwt in 1866 met Antoinette Menting. Het paar pacht grond buiten de stadsmuren van de Vorst van Hohenzollern van kasteel Bergh en bouwt er een boerderij annex grenscafé, thans De Peer. Hierin werd rond de eeuwwisseling tijdelijk de bereden marechaussee gehuisvest. Die moest vooral toezien op het smokkelen en de (on)veiligheid langs de grenzen. De ijzeren ringen voor de paarden zitten nog in de buitenmuur van de toenmalige stallen. De aanwezigheid van de marechaussee duurde tot ongeveer

1894, toen de kazerne aan de overkant van de straat in gebruik werd genomen.

Het café ging over aan zoon Hendricus Wilhelmus, getrouwd met Johanna Hendrina Veels. Dit waren de ouders van 'Marie van de Peer'. Hendrik werd in 1893 door koningin Emma gehuldigd omdat hij in de winter van dat jaar drie mensen onder het ijs vandaan had gehaald bij hoog water in 's-Heerenberg. Zelf stierf hij niet veel later aan de gevolgen van het avontuur.

9 D. 13/4 - 1996