



WORTELS IN DE ACHTERHOEK  
rubriek over familie- en boerderij-  
namen door Henk Harmsen  
suggesties en aanvullingen 0543  
472603

De familie Ebbers is in de Achterhoek wijdvertakt. Genealoog Jan W. Hendriksen (63) uit Zelhem, die ook de familie van zijn moederskant uitzocht, wijst als 'stamhuis' de boerderij 't Loo aan de Bezelhorstweg in Doetinchem aan. De naam Ebbers is al vanaf 1870 aan die boerderij verbonden, sinds Lammert zich er vestigde met Hendrika Geertruida Bulten en hun vier zonen.

Een familiegrapje zegt dat de naam oorspronkelijk 'Hebbers' zou zijn geweest en dat de oude rijkdom verloren zou zijn gegaan. Dit fabeltje kan Jan Hendriksen direct ontkrachten: het is altijd Ebbers geweest.

De eerstbekende naamdrager leefde rond 1650 en heette Geert. Zijn zoon Tonnis trouwde in 1688 met Hermken ten Boekel (haar vader kwam uit Boekel ofwel Bocholt). Hun zoon Tonnis wordt in 1693 gedoopt in Aalten.

#### Lintelo

De familie woonde in de 'bouwerschap' Lintelo op 'Reijnders' ofwel 'Hengeveld'. Via resp. Dinxperlo en Breedenbroek kwam de naam in Doetinchem terecht. Timmerman Lammert



♦ Boerderij 't Loo aan de Bezelhorstweg in Doetinchem, het 'stamhuis' van de familie Ebbers. (Foto Ron Nagtzaam)

Ebbers (1826) en zijn vrouw Hentjen Bulten trokken naar de genoemde boerderij 't Loo aan de Bezelhorstweg. Lammert hielp nog timmeren aan het 'lokaal', het oud-gereformeerde kerkje aan de Bezelhorstweg. Hij overleed in 1890 na door de tram te zijn aangereden.

Oudste zoon Gerrit Hendrik was klompenmaker en boer. Dat was in die tijd een gezochte combi-

natie. Als er op het eigen bedrijf je 's winters niet gewerkt kon worden, werden er klompen gemaakt. Veel aanhangers van de oud-gereformeerde kerk waren klompenmaker van nevenberoep, misschien dat daarom gesproken werd over de Klompenkerk.

Jan Hendriksen, zelf ook lid van deze ruim 100-jarige gemeente, hoopt nog te beleven dat de kerk

een echte naam krijgt. Hij zou van harte kiezen voor de naam Kruisbergkerk, omdat bij de oprichters en hun nageslacht het kruis van Jezus Christus in het middelpunt stond en nog steeds staat.

De vele namen in het boekje 'Van geslacht tot geslacht' langlopend zien we heel wat klompenmakers opduiken, maar ook een onderwijzer (Gerrit Hendrik

1920), die schoolhoofd werd in Zeist. Zoon Aalbert Ebbers (1862) nam het timmervak van vader Lammert als hoofdberoep over; een schuur bij 't Loo diende als timmerwerkplaats. Later werd dit de klompenschuur voor de broers Derk en Gert Ebbers. Aalbert moest in 1903 zijn bedrijf opheffen en vertrok met zijn gezin naar Amsterdam. Het eerste stuk van de reis werd afgelegd met de tram Zutphen-Emmerik.

Een zoon van Aalbert, Arnold Herman (1901) werkte nog op paleis Soestdijk en gaf Beatrix paardrijles.

#### Logement

Vóór de komst van de Ebbersen naar 't Loo woonde hier het gezin Harterink. Het moet in vroeger tijd een logement en koffiehuis zijn geweest, waarvan vooral reizigers en vervoerders van houtskool van Varsseveld richting Zutphen gebruik maakten. De oude naam Koolweg is daaraan ontleend. De oude gelagkamer wordt in de boerderij nog altijd aangewezen.

Jan Hendriksen schrijft ook over oom Eduard, afkomstig van de Hols, die in 1928 trouwde met Lina Aalderink. Het paar had met opa Aalderink een kruidenierswinkel op de hoek van Bezelhorstweg en Kruisbergseweg. Oom Eduard had al in de dertiger jaren een fototoestel. Dat was me wat. „Als je eens per twaalfeneenhalf jaar een foto wilde laten maken, ging je naar een fotograaf. Zelf foto's maken deed ons soort mensen nu eenmaal niet, dat was toch overbodige luxe. Oom Eduard was zijn tijd ver vooruit.“

FD 10-8- Augustus