



rubriek over boerderij- en familienamen door Henk Harmsen reacties en aanvullingen 05437 72603

De familie Bruens had bij haar verhuizing in 1897 van Baak naar Wehl een merkwaardige bagage. Naast tafels, stoelen en bedden was er ook een doodskest met de overleden moeder als inhoud te vervoeren. De familie Bruens had in 1895 de boerderij Dorpszicht gekocht. Juist tijdens de verhuizing, twee jaar later, overleed de inwonende moeder. Ze moest in de nieuwe woonplaats Wehl begraven worden. Er werd een lijkoets gehuurd, maar vanwege het hoge water kon deze niet over Keppel en moest een omweg via Doesburg worden gemaakt.

Het oude familie verhaal werd een eeuw na dato opgetekend. Het feit dat de familie Bruens juist een eeuw geleden Dorpszicht kocht, is vandaag (zaterdag) in Wehl aan-

De merkwaardige verhuizing naar Dorpszicht

leiding tot een heel bijzondere familie-reünie. De deelnemers krijgen allemaal een boekje met de familiehistorie, geschreven door genealoog Joop Olminkhof en zijn neef Gerard Lucassen, de huidige bewoner van Dorpszicht. (Olminkhofs grootmoeder van vaders kant was een Bruens.)

Al voor de Tweede Wereldoorlog begon ene Maria Bruens uit Telgre achter Munster met de stamboom. Het Bruens-verhaal begint voor zover nu bekend bij ene Johan, die in 1697 in Ulft trouwt met Hendrina Scheuters. Zoon Wilhelmus Bruens of Bruyns in Oer huwde Joanna van de Pavert. Vervolgens zien we zoon Wessel, die in 1766 in Ulft aan Sibilla ter Voort (ter Voert) uit Azewijn het jawoord geeft. (Wessel is de stamvader van alle bekende Bruensen). Van Ulft komen we dan terecht op Groot Tamming (Bruenshuus) in Baak, waar Joannes Albertus (1784-1836) in 1807 Grada Hendrina Kraayvanger tot vrouw neemt. Gradus (1812-1898), geboren in Baak, trekt dan met de zijnen naar Wehl en trouwt met Gerarda Gezina Kniest van het Wehlse Gripsgoed. Hij was tot verkoop van de grote boerderij in Baak gedwongen omdat hij zijn zes



• De oude boerderij Dorpszicht in Wehl op een foto waarvan de ouderdom niet bekend is. Nadat in 1928 het nieuwe Dorpszicht werd gebouwd, werd het voorhuis stalling. In 1974 werd het oude pand afgebroken. (Repro Hans Groene)

broers en zusters hun erfdiel moet uitkeren. Hij koopt de hoeve aan Van der Heijden van kasteel Baak. Als herinnering aan de Bruensen staat in Baak aan de Zutphen-Emmerikseweg het voorhuis van de boerderij nog en in de kerk hangt een godslamp, geschonken door deze boerenfamilie. Bij de grote brand van Gendringen in 1830 verloor een familie Bruens have en goed. Deze trok naar Arnhem en noemde zich voortaan 'Bruins'. Mogelijk

stammen de Oostgelderse Bruinsen hiervan af. Een Haagse Bruinstak trok naar de Verenigde Staten.

De naam Bruens, Bruns of Bruins zal wel afgeleid zijn van Bruno. In de vijftiende of zestiende eeuw kwam de naam Bru(e)ns al voor in Bocholt, maar hiermee kon (nog) geen relatie worden gelegd.

De familie Bruens had twee eeuwen molens in Gendringen, Anholt en Westervoort; enkele nazaten werkten in mengvoederfabrieken.

Een tak uit het Duitse Grieth verspreidde zich behalve naar Westervoort ook naar Venlo en verder in Limburg. In Zwolle was een galanteriewinkel Bruens (daar kwam ook het fraaie serviesgoed van het bruidspaar Olminkhof-Bruens vandaan) en zelfs in Sneek zat in de vorige eeuw een Baakse Bruens als bakker. In Wehl is de naam nu uitgestorven. Dat op het familiegraf in Wehl 'Breuns' staat, berust op een fout van de steenhouwer. Door huwelijk van pleegdochter Anna met Bernard Lucassen (van de Negeelaar) kwam Dorpszicht op naam van Lucassen. (Anna Olminkhof was op tweejarige leeftijd van familie uit Eibergen geadopteerd als opvolgster, omdat de Bruensen zelf geen kinderen hadden). Bij Dorpszicht is nog een zeer hoge gietijzeren haardplaat aanwezig uit 1668 met het wapen van Maurits van Nassau. Deze zat vanouds in een zijkamer, die als jachtvertrek in gebruik was bij de heren van Broekhuizen. De plaat is gebroken; de ene helft deed vroeger lang dienst als putdeksel.

Dagboek Interessant is ook dat Antoon Bruens, een oud-oom van Olminkhof die meeverhuisde van Baak

naar Wehl, in de jaren 1896-1917 een uitvoerig dagboek heeft bijgehouden. Hij droeg altijd een notitieboekje en potloodje bij zich en schreef op de zondag in alle rust zijn aantekeningen van de hele week met inkt uit in het grore boek. Het dagboek Bruens vermeldt de data van landbouwwerkzaamheden, verloop van de oogst, bijzondere gebeurtenissen, inkomsten en uitgaven. De familie had veel bezit, maar was desondanks zuinig ingesteld. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de dagboek aantekening, dat de dienstbode met de trein naar Eibergen ging om de tekkel telaten dekken, en op de terugweg de hond niet in de kooi, maar aan het touw had. De 14 cent die de terugreis volgens het dagboek méér kostte dan de heenreis, waarbij de hond als vracht gold en voor 35 cent meemocht, was 'weggegooid geld'...

ADVERTENTIE

ZEILMAKERIJ

Struik
 Hannoverstraat 1 Deventer, t.o. auto-eiland
 tel. 05700-23270 fax 05700-28820

G.D. 27/5-1995